

De Heilige Geest bekleedt met kracht in de doop met de Geest. Een voorbereiding op het Pinksterfeest

Handelingen 2:1-4

- Op de Pinksterdag waren zij eendrachtelijk bijeen.
(hoe vaak hebben wij dit al niet gehoord)
- Er komt haastelijk, met grote snelheid, een geluid uit de hemel. Het is er zo maar, plotsklaps.
- Als een geweldige gedreven wind, stormkracht 10 of meer zeggen wij nu.
- Het hele huis werd vervuld.
- Zij waren daar verzameld, niet thuis voor de buis.
- Zij zagen verdeelde tongen als van vuur. Hoe? Ik weet het niet? Maar geestelijk waren zij brandend voor God, vurig in de Geest.
- Het zat op een ieder van hen. Wonderbaarlijk, niemand is overgeslagen, vanwege de eendracht en saamhorigheid.
- Het resultaat; Allen werden vervuld met de Heilige Geest d.i. de geestes doop.
- Zij spraken andere talen. Romeinen 8:26. We weten niet wat wij bidden.
- Het is de Geest die ze gaf uit te spreken, niet napraten van iemand anders. Je kunt het niet leren, alleen ontvangen als een gave.

Wat zegt het Oude Testament over de vervulling?

Zij waren beslist vervuld, maar niet gedoopt.

Exodus 28:3 Die ik met de Geest der wijsheid vervuld heb. Exodus 31:3 Ik heb hem, Bezaleël, vervuld met de Geest Gods, met wijsheid, met verstand, met wetenschap, d.i. kennis van alle handwerk. Exodus 35:31 idem.

Deuteronomium 34:9 Jozua was vol van de Geest der Wijsheid, nadat Mozes hem de handen had opgelegd. Dus na zijn inwijding.

Micha 3:8 Ik ben vol van de kracht van de Geest des Heeren. Welke volheid zullen wij later bezien.

Genesis 41:38 Vinden wij wel iemand, die vol is van de Geest van God? Jazeker is het antwoord. Het handelt over Jozef.

Daniel 4:8-9 Daniel in wie ook de Geest der heiligen God is. Daniel 5:11-14 Daniel had een voortreffelijke geest. Hier is sprake van inwoning.

Psalm 51:12 Schep in mij een nieuw hart. Vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. De geest was echt inwonend.

Ezechiël 11:19 God zal een nieuwe geest in hun binnenste geven, samen met een vernieuwd hart. Ezechiël 2:2 De geest werkt in Ezechiël.

De Geest van God werd in het O.T. wel degelijk in harten van voorname priesters gegeven. In het O.T. was zonde nog niet uitgewist, maar slechts bedekt met dierenbloed. In Hebrreeën lezen wij dat het God niet behaagde. Maar Hij moest wel, anders kan God geen omgang hebben met zijn volk vanwege hun onverzoende zonden.

Aangaande het Nieuwe Testament

- Hier is voor het eerst sprake van een geestesdoop. In het O.T. was er geen sprake van een geestesdoop.
- Men sprak in het Nw. T. in nieuwe tongen, dat vind ik niet beschreven in het Oude Testament.
- Net als in het O.T. zijn er ook in het Nw. Testament. gaven en bedieningen gegeven via de Geest van God.
- Alleen in het Nw.T. in de doop des Geestes is het beschikbaar voor allen, die ernstig zoeken. In het O.T. is de vervulling genoemd voor bijzondere personen. Dat is een duidelijk verschil.
- Het doel van de doop is, dat het bestemd is voor de opbouw van de gemeente als het lichaam met Jezus aan het hoofd. Het is een onderdeel van de opbouw van het lichaam van Onze Heere Jezus.

Ook Jezus ontving de Geest na de waterdoop, als de duif nederdaalt uit de hemel. Mattheus 3:16-17.

Lukas 2:40 Jezus groeide op en werd gesterkt in de geest. De genade Gods was over hem. Dus als kleine jongen was Hij reeds vervuld. Jezus is ons voorbeeld om na te volgen.

Handelingen 1:8 Gij zult ontvangen de geest niet met mate. Er worden geen beperkingen gegeven aan de volheid van de Geest. Wij weten dat de maat van God een overvloeiende maat is. Gij, dat is inclusief u en ik, als gelovige.

Zie ook Johannes 3:34 en Johannes 7:37-39 Stromen van levend water zullen uit **uw buik** vloeien.

Wat een wonderbaarlijke maat van God. Als God geeft, is het niet een beetje, maar er is sprake van een bovennatuurlijke volheid. Sommigen kennen de kracht van bergstromen die met geweld in de vallei storten na een fikse regenbui, zo'n ervaring onderga je. Op dat moment was het nog niet gegeven vs.39 en vers 44 Sommigen wilden Hem, Jezus, grijpen of arresteren, misschien wel mishandelen, maar niemand was ertoe in staat om het uit te voeren. Dit kan ons ook overkomen.

Lukas 24:47-49 Voordat de discipelen op pad gingen in de bediening, moesten zij in Jeruzalem wachten, totdat zij aangedaan zullen worden met de kracht uit de hoogte. God wil dat zijn discipelen optimaal zijn uitgerust voor hun taken en opdrachten. Hij vraagt van ons een overgave aan Hem.

Er volgt een opsomming van hun opdracht:

- Predikt bekering
- Predikt vergeving van zonden
- Waar? Onder alle volken.
- Start in Jeruzalem, voor ons geldt ook te beginnen met je eigen Jeruzalem d.i. eerst in je gezin en dan in de gemeente en vervolgens overal waarheen God je zendt.

Iedereen, elk oprechte gelovige, kan dus deze doop des Geestes ontvangen. Het is een onbeperkte overvloedige kracht, als nooit tevoren in die mate is gegeven aan de mensen. Door Jezus offer zijn onze zonden weggewist en God ziet ze niet meer. Daar hoeft geen dierenbloed meer te worden gestort. Een offer van het Lam van God is voldoende. Lees het boek Hebreeën hoofdstukken 9 en 10 als verdieping. Wij krijgen wel de opdracht mee om het te onderhouden, anders raak je het kwijt. De doop is eenmalig, maar de vervulling gaat onbeperkt door. Groei betekent dat wij gedurende een lange tijd tot in het heden vervuld moeten zijn.

Zodra er sprake is van ongehoorzaamheid wijkt de Heilige Geest, wij moeten eerst belijden en dan hervullen.

Wie haat tegen een ander koestert, weet zeker dat de Heilige Geest is geweken.

Voorwaarden

- Je moet er zeer naar verlangen.
- Het verlangen moet komen uit een allesbeheersende liefde voor God. Dit is de basis.
- Je geeft je volledig over aan God.
- Je verlangt Hem te dienen.
- Je aanbidt Hem. Je blik is enkel en alleen op Jezus gericht. Wie vervuld wil worden moet uiteindelijk stoppen met vragen en in geloof instappen.

De discipelen gingen uit.... Om Gods opdracht uit te voeren. Lees alle bijbelteksten biddend.

De vervulling is een kracht die nauw verbonden is aan de goddelijke liefde. Ik zou haast zeggen, dat liefde het hoofdbestanddeel is, waardoor de ontvanger ten allen tijde herkenbaar zal zijn. God heeft alle voorbereidingen getroffen om zijn dienstknechten die uitgaan goed uit te rusten. Je mag welgevoeglijk aannemen, dat zonder die vervulling jij jouw bediening niet naar behoren kan uitoefenen. Ik zal hiermee waarschijnlijk velen tegen de gevoelige scheenbenen aanschoppen. Het kan pijnlijk zijn.

De gezalfde bediening

Mattheus 10:1-8 Zij wierpen onreine geesten uit en genazen alle ziekten en kwalen. Gebedsgenezing was meer regel dan uitzondering bij de twaalf.

Markus 6:7-13 en Lukas hoofdstuk 10 reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt duivelen uit. Alles in de Naam van de Heere Jezus Christus. Zonder de kracht van de Heilige Geest is het onmogelijk.

Johannes 14:12-14 Je werken zullen zelfs meer zijn dan die van Jezus. Hoe voller je bent, hoe krachtiger de bediening; alles in de Naam van Jezus, waarin wij ondergedompeld zijn door de waterdoop. Je bent toch ook gedoopt in de Naam van de Heere Jezus Christus? Die naam mag je dragen, als kind van God. Je ben bevoegd om Zijn naam te mogen dragen.

Efeze 5:10 Wordt vervuld met de Geest. Dat is niet zo maar een vraag of je het wel wilt. Het is een noodzaak om bekleed te zijn met die kracht. Het is een onontbeerlijke toerusting voor Gods dienaar.

Sommige beoordelen een ambtsdienaar op hun prediking van het Woord. Die is goed zeggen zij dan. Als wij het bovenstaande tot ons hebben laten inwerken, dan kunnen wij niets anders, dan de conclusie trekken, dat de zalving de waarde van een bediening voor God bepaalt of het Gode welbehaaglijk is of niet. Het is Gods Geest, die Zijn werk moet doen in het leven van alle toehoorders. Je kan Gods Woord nog zo oubollig brengen, de zalving bepaalt voor God de uitwerking. Zonder de zalving zijn het loze, met misschien wel wonderschone woorden. Nutteloos voor God.

Galaten 5:16-18

- Wandelt door de Geest.
- Geef niet toe aan de begeerten van het vlees d.i. de verleidingen die binnen komen via onze zintuigen.
- Laat je leiden door de Heilige Geest.

Wie een ambt begeert in Gods huis, kan niet zonder de kracht van de Heilige Geest. Als Daniël, Mozes, Elia, Jozua, Ezechiël etc. niet zonder kunnen, kunnen wij dat dan wel?

Ben je nog niet vervuld met de Heilige Geest?

Ik vraag niet : Ben je gedoopt met de H.G.?

Degene die twijfelt of hij/zij nog vervuld is heeft met Pinksteren in Papendal een extra kans om weer hervuld te worden.

Tweede vervolgpreek

1 Korinthe 14:1

Vers 1 Jaag de liefde na. De goddelijke liefde is het begin van alles wat te maken heeft met alles wat wij voor God mogen doen uit genade. Jagen, d.w.z. wij zijn niet passief, maar moeten in actie komen. Wij moeten ons inspannen. Denk eens na wat wij voor onze geliefde over hadden, toen wij haar wilden winnen. Ik zelf ging kranten rondbrengen om 5 uur 's morgens om de treinreis naar Groningen te kunnen betalen om mijn liefje te kunnen bezoeken.

Hoeveel hebben wij voor God over?

Zijn liefde voor de mensheid, die in zonde leeft, is zo groot, dat Hij ook voor hun is gestorven aan het kruis, om hun de gelegenheid te geven om verlost te worden van hun zonden. Je hoeft slechts een ding te doen, en dat is zijn offer te aanvaarden.

Deze liefde bezit niemand van ons. Dat is niet menselijk, zeggen wij. Dat klopt, wij moeten eerst aangedaan worden met de liefde van God. Romeinen 5:5 Hij geeft ons van uit een overvloed. Met deze liefde kunnen wij God lief hebben en onze naaste gelijk onszelf. Verlang je die liefde? Jaag er naar. Het is binnen handbereik in de geestesdoop.

Vers 2 In het boek Handelingen hfdst. 2 staat, dat velen hoorden spreken in hun eigen taal. Let wel: Verstaanbaar. In de huidige tijd ervaren wij wat hier in 1 Kor.14:2 staat. Niemand verstaat het, behalve God. Je spreekt verborgenheden.

Vers 4 Die in een vreemde taal spreekt, sticht zichzelf; anderen vinden het barbaars. In Handelingen 2 is er sprake van het bespotten. Waarom? Omdat je een onverstaanbare taal uitspreekt. Maar die gaat samen met hemelse autoriteit. De boze vermijdt hen.

Vers 14 Terwijl je bidt in je geest, is je verstand uitgeschakeld. Vruchteloos zegt de bijbel.

Vers 17. Wanneer jij in de vreemde taal spreekt, ook wel tongentaal genoemd, heeft de ander er geen baat bij, want die snapt er niks van. Jammer.

Vers 19 In de gemeente is er behoefte aan een uitleg in een verstaanbare en verstandelijke taal.

Vers 22 De tongentaal is een teken voor ongelovigen. Het zegt iets van Gods grootheid. Velen worden erdoor afgeschrikt. En dat is dan weer een reden voor sommige kerken om te vermijden, dat de aanbidding in grote fellowshipdiensten zo uitbundig zullen klinken. Het tegendeel moet gebeuren. Vertel ze over Gods Heilige Geest en het wonder dat zij zojuist hebben meegemaakt. Nergens staat dat je het moet verbergen om anderen niet af te schrikken.

Vers 26 Er staat wel, dat het belangrijk is om de gemeente te stichten door bijvoorbeeld een profetie die volgt op de tongentaal. Nu wordt de gemeente opgebouwd staat hier. Maar de ongelovigen worden nooit opgebouwd. Nee, zo lang als zij hun harten niet openen voor onze Verlosser, dan is dat een juiste, maar gelijktijdig een verdrietige constatering.

Vers 21 God zal door andere lippen en andere talen spreken. Toch zullen zij mij niet horen, zegt Hij. Dit geldt voor al de genen, die hun hart voor het evangelie niet ontsluiten of openen.

Wat staat in 1 Korinthe 14 is voorspeld door de profeet Jesaja. In Jesaja 28:5 te dien dage... dat is de tijd waar in wij leven in het N.T. Vers 11 en 12 God spreekt tot Zijn volk door belachelijke lippen en door een andere tong of taal. Wat is het resultaat? Je ervaart rust, het geeft de vermoeide rust en dat is een verkwikking. Daar heeft de maatschappij wel een paar honderd Euro voor over. Die rust zoeken zij aan de stranden van Turkije of Spanje. God wil het ons voor niets geven. Ga er voor op je knieën.

Derde preek

Markus 6:7-13

Vers 7 God heeft ons kracht en macht om over onreine geesten te heersen.

Vers 8-10 God voorziet als wij op pad gaan om het evangelie te verkondigen. Wij hoeven geen eten en drinken mee te nemen en ook geen geld. Doe je schoenen aan en neem slechts een stel kleren mee. Degenen waar je gastvrij wordt ontvangen, met oosterse gastvrijheid, verblijf je totdat je verder trekt. Je leert je over te geven aan God en volkomen op Hem te vertrouwen. Wij rijkaards uit West-Europa snappen er niets van.

Vers 12 Ga op stap en predik, dat zij zich zouden bekeren. Vers 11 wie niet open doet of je onvriendelijk behandelt, trek het je niet aan. Veeg je stof van je schoenen en ga naar de volgende deur. Zo ga je om met kritiek of tegenslagen. Ik heb nog veel te leren.

Vers 13 Krachtig was hun bediening, omdat zij zich volledig overgaven aan de leiding van de Heilige Geest. Zij deinsden voor niets en niemand terug.

- Zij wierpen duivelen uit.
- Zij zalfden de zieken
- De zieken genazen.
- Dit alles is een product van de werking van de Heilige Geest in een ziel ,die gedoopt en vervuld is van de Heilige Geest.

God wacht op zielen met de juiste instelling.